

[μετά – τόποι]

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ | ΔΙΑΛΕΞΗ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΧΟΡΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΜΑΝΤΖΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

abstract / περίληψη

Through an ongoing technological evolution in the history of humanity, places, and the relationships that individuals develop with them are submitted to an ever-changing context. The anthropological characteristics of the early regions of our existence have given ground to an increasingly mechanized reality. The current research comes to follow a meditative navigation between places, mainly caused by any intense technological change of the Industrial Revolutions. Through three main stations we move from physical to digital space, then far beyond the geographical boundaries of the urban and man-scale fabric, to end up seeking a reconnection with our nature. The meta-places that compose today's reality are a hybrid situation that everyone can give their own and unique definition to. It is this subjective view of our placement in the world that the reader is encouraged to maintain to open a new cycle of discussion towards the development of new sustainable systems. The primary aim of the text is to get the reader to reflect on the direction of places and then to search internally for our role within them.

Μέσα από μια αδιάκοπη τεχνολογική εξέλιξη στην πορεία της ανθρωπότητας, οι τόποι, καθώς και οι σχέσεις που αναπτύσσουν τα άτομα με αυτούς, υπόκεινται σε μια συνθήκη διαρκώς μεταβαλλόμενη. Τα ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά των πρώιμων περιοχών της ύπαρξής μας έδωσαν τη θέση τους σε μια ολοένα και πιο μηχανοποιημένη πραγματικότητα. Η παρούσα έρευνα έρχεται να ακολουθήσει μια συλλογιστική πλεύση μεταξύ των τόπων, απόρροια κυρίως κάθε έντονης τεχνολογικής μεταβολής των Βιομηχανικών Επαναστάσεων. Μέσα από τρείς βασικούς σταθμούς μεταφερόμαστε αρχικά από τον φυσικό στον ψηφιακό χώρο, έπειτα μακριά πέρα από τα γεωγραφικά όρια του αστικού και ανθρωπολογικού ιστού και καταλήγουμε να αναζητήσουμε την επανασύνδεση με τη φύση μας. Οι μετά-τόποι που συνθέτουν την σημερινή πραγματικότητα είναι μια υβριδική κατάσταση που ο καθένας μπορεί να της προσδώσει μια δική του μοναδική ερμηνεία. Αυτή την υποκειμενική ματιά για την τοποθέτηση μας μέσα στον κόσμο καλείται ο αναγνώστης να διατηρήσει ώστε να ανοίξει ένας νέος κύκλος συζητήσεων προς την ανάπτυξη νέων βιώσιμων συστημάτων. Βασικός στόχος του κειμένου τίθεται ο προβληματισμός του αναγνώστη για την κατεύθυνση των τόπων και ύστερα η εσωτερική αναζήτηση για τον ρόλο μας μέσα σε αυτούς.